

Zaterdag 1 juni 2024: boottocht vanaf Engelen

Korte tijd na de jaarvergadering ontvingen wij een uitgebreide uitnodiging voor deze boottocht. Wat meteen duidelijk werd was dat de organisatie druk bezig was geweest om voor de leden een aantrekkelijk programma samen te stellen. En dat is hen wederom weer prima gelukt.



81 deelnemers waaronder een aantal partners van leden waren deze zaterdag al vroeg op pad gegaan want we waren vooraf duidelijk geattendeerd dat parkeren in de buurt van de aanlegsteiger niet zomaar zou lukken. Dat viel uiteindelijk erg mee waardoor we ruim op tijd aanwezig waren.



Om 11 uur werden we aan de aanlegsteiger in Engelen op de boot de Princehof eerst welkom geheten door de kapitein en vervolgens door sympathieke medewerkers getraakteerd op koffie/ thee en heerlijk gebak. Er was goed rekening gehouden met dieetwensen.

De boot voer eerst door de sluis in het Diezekanaal en vervolgens de Maas op. Wat de organisatie niet in de hand had was het weer. Jammer, maar het zicht was tijdens de hele reis beperkt en grijs. Dat deed echter niet echt want de sfeer op de boot was prima. Wat werd er 'gebuurt'! Veel herinneringen zijn opgehaald en nieuwe contacten gemaakt: echt gezellig. Voor de kapitein was het af en toe moeilijk om zich verstaanbaar te maken. Toch hebben wij wel meegekregen dat we door een mooi landschap met bijzondere woningbouw zijn gevaren. Zowel nieuw in de vorm van moderne kastelen als historische bouw met name in het vestingstadje Heusden. Ook plaatsnamen kwamen voorbij die bij de meesten onbekend waren. En natuurlijk de boten in alle soorten en maten.



's Middags werd een smakelijke lunch op de boot aangeboden en werd er daarna meer dan voldoende gespreksstof uitgewisseld op de drie dekken van de Prinsenhof. Rond 16.00 uur hebben we de boottocht afgesloten en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde activiteit.



Met dank aan de organisatoren! We hebben ontzettend genoten van deze boottocht.

Leuke ervaring, mooie omgeving