



Diever

6 t/m 10 juni 2016



Vakantiegangers tijdens deze reis:



De heer Guus Selder
uit Grave (Catharinahof)



De heer Lambert van Bergen
uit Heesch (Heelwijk)



Mevrouw Doortje van Peufflik
uit Veghel (Joachim en Anna)



Mevrouw Truus Zeijlmans
uit Zeeland (Compostella)



Mevrouw Tonny Beks
uit Erp (Simeonshof)



Mevrouw Ria Manders uit
uit Uden



Mevrouw Noor van Laarhoven
uit Uden



De heer Harrie Bras
uit Uden (Sint Jan)



De heer "Pa" Cafferata
uit Rotterdam



De heer Frits Puts
uit Ravenstein

Chauffeurs:



Peter Cafferata



Harrie Neijts



Jan van Dam



Maria van Vugt (begeleiding)



Liesbeth Hanegraaf (begeleiding)



Ellen Velvis (zorg)



Janneke Ariba (zorg)



Teddy Thenu (reisleiding)

Landhotel Diever



Maandag 6 juni 2016.

Al vroeg, in de ochtend, waren diverse begeleiders op weg om de vakantiegasten van de reis naar Diever op te halen. Helaas was er ook een annulering binnen gekomen van de heer en mevrouw van Andel uit 's Hertogenbosch. Meneer van Andel was zondagavond (na het vieren van zijn 90^e verjaardag) opgenomen in het ziekenhuis.



Alle andere vakantiegangers zaten om 10.30 uur gezellig bij Restaurant "Nieuw Schaijk" aan de koffie met gebak op het terras. Martie was er om uit te zwaaien. Het was zonnig en iedereen had veel zin in de vakantie. Tegen 11.30 uur gingen we instappen en richting het noorden van Nederland.





De lunch, in de Karstenhoeve te Ruinerswold, was traditioneel en Drents. Overheerlijk ! Diverse soorten brood, eigen gerookt spek, ham en diverse soorten kaas. Allemaal zelf te snijden. We aten maar snoepten zeker ook van een extra plakje van dit alles. De eigen gemaakte specialiteit "perenjam" was ook erg lekker, net als de honing van de bijen uit de tuin.





Na de lunch werd de groep gesplitst en kregen we een uitgebreide rondleiding door de boerderij van een rijke heerboer, dat kon je zeker zien.



Buiten genoten we van een prachtig stukje natuur. Een ooievaar met 3 jongen op het nest.

Het was nog maar een klein stukje naar het Landhotel Diever waar we gingen logeren. We werden uitgebreid welkom geheten en dronken een koel drankje op het terras.

De kamers werden bekeken en men was prettig verrast dat deze kamers allemaal op de begane grond lagen. De koffers werden uitgepakt en toen was het tijd voor het diner.



De avond werd ingevuld met een korte wandeling naar het hunebed en met gezellig samen zitten. Sommigen gingen al op tijd naar bed.



Dinsdag 7 juni 2016.

Er werd gestart met een uitgebreid ontbijt. De ochtend was ter vrije besteding. De zorg verliep voorspoedig en daarom reden we iets over elven al richting het Drents Friese Wold, waar we een korte wandeling maakten. Daarna werd er geluncht. Natuurlijk op het terras want ook vandaag was een warme zonnige dag.



Na de lunch vertrokken we richting Veenhuizen. Deze plaats is bekend vanwege de drie grote gestichten voor bedelaars, landlopers en wezen, die er vroeger werden gebouwd. De rijksoverheid nam de gestichten over en maakte er in de jaren zeventig rijkswerkenrichtingen van. Justitie bouwde rond 1900

vervolgens twee nieuwe gevangenis. Veenhuizen is pas sinds 1981 vrij toegankelijk. Daarvoor mochten – naast de gevangenen - alleen het gevangenis personeel en hun gezin het dorp in. In Veenhuizen staan meer dan 100 rijksmonumenten, waaronder de elektriciteitscentrale, het oude hospitaal en het Tweede Gesticht dat als enige gesticht de tand des tijds heeft doorstaan. Een deel van het dorp is een beschermd dorpsgezicht. De kenmerkende gebouwen in Veenhuizen worden tegenwoordig meer en meer bewoond door burgers die niets van doen hebben met Justitie.



Zij vestigen hier hotels, restaurants maar ook ambachtelijke bedrijven als een bierbrouwerij (maallust), een kaasmakerij, een meubel en keuken makerij. Sinds september vorig jaar is er ook een koffiebranderij gevestigd: "Koffielust". Wij bezochten de branderij en proefden er diverse koffiesoorten en ook een koffielikeur en een koffiedessert.



Maar voordat we dat deden maakten we eerst een rondrit door Veenhuizen, met een echte boevenbus. Iedereen kon instappen. Voor Mevrouw Beks was er een privégeds in ons eigen busje. Eerst was er natuurlijk hilariteit in de bus maar de rit werd al snel interessant door de uitleg. We reden ook langs de jeugdgevangenis waar nog steeds 12-18 jarige kinderen "heropgevoed" worden. En ook langs de gevangenis die door Noorwegen wordt gehuurd om er straffen van veel Russen en andere buitenlandse geweldplegers vanuit Noorwegen uit te laten zitten.



De koffie bij "Koffielust" smaakte uitstekend en ook daar was de uitleg erg interessant



De avond werd ingevuld met het diner in het hotel en een gezellige nazit.

Woensdag 8 juni 2016.

Deze dag stond iedereen op tijd op want vandaag stond een dagexcursie op het programma. We gingen naar Emmen, naar het splinternieuwe dierenpark Wildlands, dat nog maar een maand geleden officieel werd geopend. We kregen hulp uit Diever van 2 vrijwilligsters: Joke Brummer en Bartina Noorman.



Een dierenpark met beleving... en dat was ook onze ervaring. We kwamen langzaam op gang door de "plaspauze" en door de "broodjes uit het vuistje lunch". We splitste de groep op en gingen op pad. Je kunt in wildlands 3 grote gebieden bezoeken elk met hun eigen kenmerk.



Nortica is het pool-themagebied met onder andere ijsberen, pelsrobben, Californische zeeleeuwen en een kolonie pinguïns.





Serenga is het savanne-gebied, met onder andere leeuwen, nijlpaarden, stokstaartjes, giraffes, zebra's en Witte neushoorns.



We genoten het meest van de ruim 2 hectare grote savanne, waar we de Serenga Safari maakten.

Jungola bezochten we het laatst. Het is een jungle-gebied, met onder andere een grote vlindertuin, met alligators, pythons en vlinders en een groot leefgebied voor olifanten. Daarnaast zijn er lori's, ringstaartmaki's, slingerapen en withandgibbons



We sloten de middag af met een rondvaart door de jungle: "Rimbula" dat met een oppervlakte van 18.000 m² de grootste tropische (dierentuin)kas ter wereld is.





Vol verhalen keerden we terug naar het hotel waar we na het diner koffie met gebak kregen omdat Guus Selder bijna jarig is.

Hij ontving deze avond zijn schoonzus en zwager, die in de buurt van Diever wonen.



Donderdag 9 juni 2016.

De ochtend was weer ter vrije besteding en er werd uitgeslapen en rustig ontbeten. Een kleine groep wandelde naar het dorp Diever.

Via een toeristische route reden we naar Dedemsvaart naar de tuinen van Mien Ruys. We startte er met een lunch en kregen daarna een prachtige rondleiding door de tuinen waar we heel veel te weten kregen over Mien Ruys, die haar vak ruim 70 jaar heeft uitgeoefend. Mien Ruys was een internationaal bekende Nederlandse tuinarchitect. Zij werkte graag met rechte vormen: rechthoeken, vierkanten en heldere lijnen. Ze was in Nederland een van de eersten die zich als tuinarchitect serieus bezig hield met kleinere stadstuinen.





We dronken nog een kop koffie/thee voordat we terug reden naar Diever.



Die avond was er na het diner een traktatie van Frits Puts. Hij had zijn "oude vrienden" uitgenodigd om muziek te maken. We gingen met zijn allen naar buiten om te luisteren naar een prachtige concert van 4 jachthoornblazers. Frits Puts blies zelf ook diverse nummers mee. Een knappe prestatie ! Na afloop maakten we het binnen nog gezellig met een borrel en versnaperingen.





Om 00.00 uur gingen we naar de heer Selder om hem te verrassen met champagne en een verjaardagslied. Nu was hij ECHT jarig. Het was een geslaagde "overval".





Vrijdag 10 juni 2016.

De verjaardag liep verder tijdens het ontbijt. We zongen, feliciteerden hem, er was versierd en er was een cadeautje. De koffers werden ingepakt en de busjes werden weer ingeladen. Hulpmiddelen opgeruimd en kamers gecontroleerd.

Tegen elf uur vertrokken we via een toeristische autoroute naar het Dwingelerveld. Tegen twaalf uur kwamen we aan bij het Anserdennen Theehuys waar we op het terras neerstreken. De high tea startte een half uurtje later, binnen in de Boskamer. Het was er gezellig zitten en ontzettend lekker eten van allerlei hartige en zoete lekkernij.



Hier sloten we ook de reis af, er werd afscheid genomen van elkaar en de busjes gingen elk hun weg naar huis. We hebben een fantastische reis gemaakt. Er was helemaal niets te wensen over.

Team Diever heel hartelijk BEDANKT voor de goede zorgen, voor de gezelligheid en ieders inzet ! Deze reis koesteren we samen met onze gasten als een mooie herinnering.

